

UNITED RELIGIONS INITIATIVE NEDERLAND



"Kracht voor vandaag, geluk voor morgen"

**URI Nieuwjaarsreceptie
Hofkerk, Amsterdam, Nederland
20 januari 2018**



Van links naar rechts: De nieuwe voorzitter *Hanna Mitra Rambaran*, voormalig voorzitter *Ari van Buuren*, voormalig secretaris-generaal *Bart ten Broek*, de nieuwe secretaris-generaal *Morgana Sythove*.

Foto URI NL 2018

De parochiezaal van de Hofkerk te Amsterdam was meer dan vol op zaterdag 20 januari 2018. Dit jaar had de nieuwjaarsreceptie van het 'United Religions Initiative (URI) Nederland' een heel bijzondere noot. De ceremoniemeester en voorzitter van URI Europa, Duncan Wielzen, stelde het boek 'Interfaith Education for All' voor, dat een onderdeel vormt van een lopend URI project dat in oktober 2017 startte. Verder traden de voorzitter van URI Nederland Ari van Buuren en de secretaris-generaal Bart ten Broek na vele jaren werk terug. Bij deze gelegenheid deelden ze enkele uitmuntende hoogtepunten mee die ze in hun arbeid voor URI beleefden. Verder stelden zij de nieuwe voorzitzer Hanna Mitra Rambaran en de nieuwe secretaris-generaal Morgana Sythove voor, en gaven daarmee het estafette stokje voer aan hen. De ontmoeting eindigde met een feestelijke en inspirerende receptie.



Gustave Moreau 1826 – 1898
 Jakob en de Engel 1878
 Musée national G. Moreau
 Oxxo commons.wikimedia 2010

Voormalig voorzitter **Ari van Buuren** lichtte het Nederlandse woordspel zegen vieren, in plaats van zegevieren' toe. 'Het is beter om een zegen te vieren dan te triomferen over een andere.' Van Buuren verwees naar de ontmoeting van 'Jacob en de engel' in Genesis 32,22-32; als het een engel was (Hosea), of een man (Genesis), of een god. Jacob vocht de hele nacht met zijn mysterieuze tegenstander en kon hem of haar niet overheersen. Toen de dag aanbrak, smeekte Jakob: "Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent." Van Buuren concludeerde, dat aan de basis geestelijk kapitaal wordt betaald in kleine munt in kleine ontmoetingen.

Tijdens een workshop in Berlijn nam hij deel aan een oefening en had een andere ontmoeting. Er werd gevraagd: "Wie heeft je beledigd, gekleineerd of beledigd in een religieuze context?" Dan werd de vraag omgekeerd: "Wie heb jij beledigd, gekleineerd of beledigd in een religieuze context?" De daaropvolgende discussie was buitengewoon verhelderend, maar het meest ontroerende moment was toen een Palestijnse vrouw en een joodse vrouw hun ervaringen uitwisselden. Beiden waren moeders en hadden familieleden verloren aan het andere leger. Hoe ontroerend was het toen om te zien dat beide vrouwen elkaar omhelsden en aannamen.

Het doel is om samen te komen, om elkaar op ooghoogte te ontmoeten, zoals de Interreligieuze Studiegroep voor Dromen. URI werkt bottom-up, niet van bovenaf.

De voormalige secretaris-generaal **Bart ten Broek** nodigde het publiek uit: "oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt" (Mt 7,1). Religie is duidelijk voor velen belangrijk. URI werkt

als een brug, om over valkuilen heen met elkaar te verbinden. In het Engels kan URI ook worden gelezen als 'U, R, I': jij bent ik. Ten Broek beschreef zijn ervaringen als opvoeder, die kinderen met verschillende religies op school samenbracht, en de uitdagingen die hij daarbij tegenkwam, niet alleen de kinderen op te voeden, maar ook de ouders.

De nieuwe voorzitter **Hanna Mitra Rambaran** wees erop dat, om 'kracht voor vandaag en geluk voor de toekomst' op te bouwen, er nog steeds veel werk te doen is in Nederland. Waarvan één van de aandachtspunten is, dat Nederlanders niet zo tolerant zijn als velen graag denken, zoals gesuggereerd door de nieuwe Secretaris-generaal **Morgana Sythove**, zelf van Britse afkomst, die al tientallen jaren in Nederland woont en werkt.

Antropologe **Sabine Susan Wong** daagde 'het patriarchaat als een bron van wreedheid', uit. Veel vrouwen wagen het niet, ertegen in opspraak te komen. Als zij dat doet, dan kan het een micro-revolutie zijn tegen een wrede cultuur. 'Om een cultuur van wreedheid te transformeren in een cultuur van vrede,' stelde Wong voor, 'is het nodig, de ander te omhelzen, haar te accepteren, inclusief haar behoeften, of die van hem.'

Vertaald in ecologische termen vereist dit, dat we teren van hernieuwbare energiebronnen, in plaats van fossiele brandstoffen. Om vrede op elk gebied te bereiken, zijn religie en spiritualiteit 'rijke medicijnen', om ons te sterken en om ons samen te brengen. Ook de Dali Lama verwees naar religie als medicijn, maar waarschuwde ook, dat geen enkel medicijn elke ziekte geneest.

In etymologische termen verwijst religie naar 'verbinding maken, voorzichtig zijn, een tekst opnieuw lezen'. Kleine, liefdevolle acties scheppen vrede, waarbij het cruciaal is, om niet alleen naar de eigen groep te kijken, maar ook naar de groep van de ander, merkte Wong op.

De spreekster voerde verder uit, dat mensen, die aan depressiviteit lijden, mogelijk in het oog van de duisternis staren. De demon Mara heeft Boeddha geteisterd tot het einde van zijn leven. Als we dit zien als Gautama's burn-out, vertelt het ons ook dat hij tot het einde toe niet opgaf. Helaas wordt psychologische pijn te vaak gemedicaliseerd en niet gezien als een resultaat van de patriarchale cultuur van wreedheid. Mensen die niet worden gehoord, hebben vaak de meest waardevolle inzichten; maar ze verstoren de cultuur van wreedheid. Het doel is, dat



Antropologe Sabine Susan Wong: 'patriarchaat als bron van wreedheid.'

Foto Kalab 2018



Invisible Lyrics, U2 2014

*"There is no them,
There is only us"*

*'Er is geen zij
Er is enkel wij'*

@U2 sinds 1995, atu2.com

de zaden van pijn onze kinderen niet langer zullen vergif-
tigen. We kunnen hiernaar streven en dit bereiken door te
voelen, dat we verbonden zijn met iedereen.

Iemand uit het publiek riep op tot een universitaire leer-
stoel voor URI. De sprekers herinnerden aan de opmerke-
lijke verandering aan de 'Vrije Universiteit' in Amsterdam,
van het vroegere beleid van Abraham Kuyper (1837 -
1920) tot een nu intercultureel en interreligieus curricu-
lum. Ze wezen ook op het interreligieuze onderwijsmodel
van R. R. Gazevoort. Wie kan het zeggen, wat voor veran-
deringen het jaar 2018 zal brengen?

Levendige discussies en netwerken volgden het meer for-
mele deel van de middag. Het gebeurde ook, toen ik de
parochiezaal verliet, dat ik Duncan Wielzen Morgana zag
omhelzen op de Nederlandse manier. Spontaan dacht ik,
'pastor omhelst paganiste', en ik voelde, ik zag een glimpje
van een toekomstige wereld.

Franz Kalab
Amsterdam, zaterdag 27 Januari 2018
franzkalab@hotmail.com

Voor meer informatie kunt e-mailen naar unitedreligionsnl@gmail.com
Of bezoek <http://unitedreligions.nl>